



Emmanuelparochie

Inzicht & Uitzicht

Activiteitenprogramma



Ontmoeting - Ontwikkeling - Ontspanning

Seizoen 2021 - 2022

INZICHT EN UITZICHT 2021-2022

Voor u ligt het kersverse catechese programma van onze Emmanuëlparochie, jaargang 2021-2022.

Vanwege Corona konden de meeste activiteiten van ons vorige programma 2020-2021 helaas niet doorgaan. Velen hebben de bijeenkomsten met de combinatie van gezelligheid en diepgang gemist. Leren houdt een mens geestelijk in beweging en de onderlinge contacten zijn als voedsel voor de ziel.

Helaas is het ook op dit moment nog steeds niet zeker of dit nieuwe programma wel kan worden uitgevoerd. Nog steeds geldt dat uw veiligheid voor alles moet gaan. Voor deelname aan de bijeenkomsten geldt in elk geval dat U volledig gevaccineerd moet zijn of een verklaring moet overleggen dat U eerder covid-19 hebt gehad.

De activiteiten zijn veelzijdig en de bijeenkomsten zijn gespreid over de parochie. Mocht U willen deelnemen, maar niet over eigen vervoer beschikken, geef dit dan aan. Soms is het mogelijk om met een andere deelnemer mee te rijden.

Naast de lokale activiteiten zijn er ook een paar reizen opgenomen in dit programma. Of die te zijner tijd doorgang kunnen vinden, is afhankelijk van de ontwikkelingen rond Corona. Ze staan wel op het programma. Niet geschoten, is altijd mis!

Met het verschijnen van dit programma drukken we met alle onzekerheid ons vertrouwen uit in de toekomst en hopen er het beste van. We zijn blij dat wij u dit nieuwe programma mogen aanbieden en hopen U te mogen ontmoeten op de activiteiten en wensen alle deelnemers veel genoeg en wijsheid toe.

Op de achterpagina staat hoe U zich kunt opgeven voor de activiteiten in dit programma.

De voorbereidingsgroep,
Gidion van Tongeren
Pastor Joop Butti

1. Filmavonden



Kunstenaars laten ons op een andere manier naar onze werkelijkheid kijken en met hun verhalen, thema's en beelden verbreden zij ons denken. In de voorbij jaren hebben we in Hardenberg en Heino al heel veel 'nadenk' films aangeboden. Ook dit jaar willen we dat graag blijven doen. De ervaring heeft ons geleerd dat we doorgaans met zo'n twintig tot dertig aanwezigen ons laten prikkelen om over religieuze en maatschappelijke thema's na te denken en na te praten. Want na een korte inleiding en het aanschouwen van de film delen we voor wie dat wil de reacties die de betreffende film bij ons heeft opgeroepen.

Omdat we ook graag de actualiteit betrekken in de keuze van de films die we laten zien, staan de exacte films nog niet vast.

Meestal publiceren we een week ervoor de titel van de film, maar u kunt zich ook gewoon laten verrassen.

De filmavonden worden georganiseerd in Heino en in Hardenberg.

Heino: donderdagavond 28 oktober / 9 december
27 januari / 10 maart

Hardenberg: zondagavond 26 september / 28 november
30 januari / 27 maart

Datum:	Doorlopend seizoen 2021-2022
Tijd:	Heino 20.00 uur / Hardenberg 19.00 uur
Locatie:	Parochiecentrum Heino / Kerkzaal Hardenberg
Begeleiding:	G. Noordink & C. van Beek / G. Reimer
Kosten:	Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

2. Paulus' missiereizen

Vanuit Jeruzalem werd het Evangelie verspreid in Turkije en Griekenland. Van Athene ging het vervolgens naar Rome. De apostel Paulus heeft in vier missiereizen het Evangelie verkondigd onder de heidenen (niet-Joden). Dit deed hij onvermoeibaar, maar wel met wisselend succes. Zonder Paulus zou het westerse Christendom ondenkbaar zijn.



Tijdens de bijeenkomsten proberen we meer zicht te krijgen op wie Paulus was, wat hij heeft gedaan en waar hij is gegaan.

Het ligt in de bedoeling om bij voldoende belangstelling een reis naar Griekenland te organiseren om zelf Paulus' voetsporen na te volgen.

2021: 14 oktober / 11 november / 9 december

2022: 10 februari / 10 maart

Datum:	Elke 2 ^e donderdag van de maand
Tijd:	20.00 uur
Locatie:	Parochiecentrum Dalfsen
Begeleiding:	pastor Joop Butti
Kosten:	Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

3. Leve Israël

Voor ieder die méér van Israël zou willen weten en/of er weleens over denkt om een reis naar Israël te maken. Israël is vrijwel dagelijks in het nieuws, maar wat er wordt aangeboden is vaak erg oppervlakkig en gekleurd.



In deze avonden krijgt u een historisch overzicht van het Jodendom en van de Staat Israël. Het vraagstuk van Israel en de Palestijnen komt aan de orde.

Vervolgens gaan we op zoek naar de betekenis van het Jodendom en de Staat Israel voor het christelijk geloof. We beginnen om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur.

2021: 19 oktober / 16 november / 21 december

2022: 18 januari / 15 februari / 15 maart / 19 april

Datum:	Elke 3 ^e dinsdag van de maand
Tijd:	20.00 uur
Locatie:	Parochiecentrum Lemelerveld
Begeleiding:	pastor Joop Butti
Kosten:	Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

4. Ad Fontes



Ad Fontes is een Bijbel-leesgroep welke in principe iedere derde woensdagavond van de maand samenkomt in het parochiecentrum van de Sint Vitus geloofsgemeenschap te Dedemsvaart. Samen lezen we het Nieuwe Testament. We beginnen met gebed, waarnaar we samen de tekst van die avond gaan lezen, om er vervolgens met elkaar over in gesprek gaan, de avond wordt ook weer besloten met gebed en de zegen.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan Ad Fontes. Om deel te nemen aan de leesgroep hoeft u niet persé Rooms-Katholiek noch parochiaan van de Emmanuelparochie te zijn. Wel is het van belang dat we respectvol met elkander omgaan, luisteren naar ieders mening en inzichten, niemand af- en/of aanvallen, om zo in een veilige sfeer samen het evangelie van Jezus Christus – beter – te leren kennen.

2021: 20 oktober / 17 november / 15 december

2022: 19 januari / 16 februari / 16 maart / 20 april

Datum:	Elke 3 ^e woensdag van de maand
Tijd:	20.00 uur (neem je eigen Bijbel mee)
Locatie:	Parochiecentrum Dedemsvaart
Begeleiding:	pastor Joop Butti
Kosten:	Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

5. Geloven Nu

Wij zijn een open groep die iedere derde donderdagavond van de maand samenkomen om gezamenlijk een onderwerp uit te diepen. De onderwerpen worden in onderling overleg uitgekozen en hebben gemeenschappelijk wat ze kunnen betekenen voor het geloven anno 2021.

We openen en sluiten met een kort gebed. U bent van harte welkom, ook als U geheel vrijblijvend eens een avond mee wilt maken. We beginnen om 19:30 uur en eindigen om 21:30 uur.



2021: 21 oktober / 18 november / 16 december
2022: 20 januari / 17 februari / 17 maart / 21 april

Datum:	Elke 3 ^e donderdag van de maand
Tijd:	19.30 uur
Locatie:	Parochiecentrum Ommen
Begeleiding:	pastor Joop Butti
Kosten:	Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

6. Filosofie

Filosofie is voor mij een uitkomst! Het leert mij dingen vanuit een heel ander perspectief te bekijken en er worden dingen duidelijk. Door de uitleg van bepaalde situaties of gedachten van de filosofen ga je langzamerhand een knop omzetten en heb je op een gegeven moment genoeg kennis om situaties anders aan te pakken.

De avonden bieden een diverse kijk op alle facetten van de filosofische wereld. Er wordt van alles besproken, van de betekenis en functie van een kopje dat op tafel staat tot de kern van het leven. Er zullen inzichten aan bod komen die totaal vernieuwend zijn, maar ook inzichten die voor velen bewust of onbewust vanzelfsprekend zijn.



De maandelijkse avonden worden ingeleid door pastor Joop Butti. Er valt veel te leren, maar ook de eigen ervaring komt aan bod. Het wil een combinatie van diepgang en gezelligheid zijn

2021: 26 oktober / 23 november

2022: 25 januari / 22 februari / 22 maart / 26 april

Datum:	Elke 4 ^e dinsdag van de maand
Tijd:	20.00 uur
Locatie:	Parochiecentrum Slagharen
Begeleiding:	pastor Joop Butti
Kosten:	Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

7. Engelen

Iedereen kent ze wel: Engelen. Maar wat zijn engelen nu eigenlijk, wat voor rol spelen ze binnen het geloof? Wat is het verschil tussen een aartsengel en een cherubijn?

Waaruit bestaan de taken van de engelen? Bestaat er een Hemelse hiërarchie? Welke rol spelen engelen in ons leven? Waarop baseert de Katholieke kerk haar leer over de engelen?



René Huyskes zal (met behulp van afbeeldingen en teksten) tijdens zijn lezing ingaan op bovenstaande vragen

Datum:	Donderdag 18 november
Tijd:	20.00 uur
Locatie:	Parochiecentrum Slagharen
Begeleiding:	René Huyskes
Kosten:	Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

8. Beschermengel

Een kledingstuk of lapje stof kan je doen herinneren aan een dierbaar persoon of aan een bijzondere gebeurtenis. Juist door de mooie herinneringen kun je er niet makkelijk afstand van doen.

Wat is het mooi en bijzonder om met een groep mensen, ieder met z'n eigen stof, een mooie herinnering te maken.

Heb je niet zo'n bijzonder lapje stof, maar voel je wel de behoefte om een kerstengel te maken, dan kan dat ook. Koop in dat geval stofjes met favoriete kleuren of patronen die je een bijzondere herinnering geven.

Samen met Dinie Koenjer belooft het een creatieve en gezellige avond te worden waar we mooie herinneringen gaan maken.

Zelf meenemen:
lapjes stof, naaigaren, schaar,
eventueel knoopjes.



Datum:	Donderdag 13 januari
Tijd:	20.00 uur
Locatie:	Parochiecentrum Vilsteren
Begeleiding:	Dinie Koenjer
Kosten:	Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

9. Euthanasie, kerk en geloof

Door de Pelgrimagegroep 'het zoeken niet moe' wordt er jaarlijks een lezing georganiseerd. Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en geloof.

Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen?

Wat is voltooid leven; bestaat dat?

Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie?

Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij u.



Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen.

Als geen ander kan hij hierover spreken.

Hij rondde een studie geneeskunde af, en later een studie medische ethiek. Hij promoveerde op een proefschrift over euthanasie en het standpunt van de RK Kerk hierin.

Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Datum:	Woensdag 9 februari
Tijd:	Inloop 13.30 uur start om 14.00 uur
Locatie:	Parochiecentrum Lemelerveld
Begeleiding:	Kardinaal W. Eijk
Kosten:	Vrije gift of een kleine bijdrage

10. Herinneringsdoek

Een lapje stof of een kledingstuk, een lievelings shawl, een stropdas of zakdoek kan je herinneren aan iemand of aan een bijzondere tijd uit jouw leven.

Maak er een wandkleedje, kussen of loper van. En vindt troost na verlies of een blij gevoel aan een mooie herinnering.

Op deze avond gaan we met behulp van een begeleidster een herinneringsdoek maken.

Zelf meenemen:

Lapje stof of kledingstuk(ken), naaigaren, schaar, spelden en naalden, evt knoopjes of andere versiering. Een achtergrond lapje stof om jouw ontwerp op te spelden.

Een leuke bijzondere creatieve avond gewenst!



Datum:	Vrijdag 18 februari
Tijd:	20.00 uur
Locatie:	Parochiecentrum Heino
Begeleiding:	Dinie Koenjer
Kosten:	Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

11. Kerk op stap

Onze Emmanuelparochie maakt deel uit van het Aartsbisdom Utrecht. Onze Kardinaal zetelt daarom in de stad Utrecht. In het kader van onze 'horizonverbreding' wil pastoor Monninkhof met maximaal twintig parochianen een informatieve en gezellige dag in Utrecht verzorgen.



We gaan met de trein en als het lukt brengen we een bezoek aan het prachtige nieuwe station, de Pax Christi kapel midden in Hoog Catharijne, we wandelen langs de Oude Gracht, we bezoeken de Domkerk en het museum het Catharijneconvent.

Midden op de dag willen we onze eigen meegebracht lunch nuttigen in een prachtig pand van ons bisdom in de binnenstad en we hopen een korte ontmoeting te hebben met de kardinaal of één van de hulpbisschoppen. We sluiten dan af met een eenvoudige maaltijd bij de Chinees in Hoog Catharijne.



Om er dubbel van te genieten zal er eerst op 9 maart een informatie avond zijn. Dan zullen er ook verdere concrete afspraken gemaakt worden. Donderdag 3 juni zal dan deze dagtrip plaatsvinden.

Datum:	Woensdag 9 maart / donderdag 9 juni
Tijd:	20.00 uur / na 9.00 uur
Locatie:	Parochiecentrum Ommen / Utrecht
Begeleiding:	Pastoor André Monninkhof
Kosten:	+/- €55,- (geld mag geen belemmering zijn)

12. Anselm Grün

Anselm Grün, OSB is een Duitse Benedictijnerpater, schrijver van spirituele boeken, referent in spirituele thema's, geestelijk verzorger en cursusleider. Hij promoveerde in 1974 in de theologie. Anselm Grün en zijn medebroeders hebben sinds de jaren 70 naar nieuwe bronnen in de spiritualiteit gezocht.

Grün valt op door zijn toepassing van oude monastieke tradities op het moderne leven in de wereld, waarbij hij redelijk ver durft te gaan in het populariseren en herinterpreteren daarvan.



Theoloog en journalist Franck Ploum is deskundige op het snijvlak van bijbelse traditie en actualiteit. Hij is werkzaam als voorganger van de Ekklesia Breda, als beleidsmedewerker van de Congregatie van de Broeders van Huijbergen, als begeleider van retraites, bezinningsbijeenkomsten en schrijver van boeken, artikelen, verhalen en liturgische materialen.

Franck Ploum zal ingaan op de theologie van Anselm Grün en de doorwerking ervan in onze huidige tijd.

Datum:	Donderdag 17 maart
Tijd:	20.00 uur
Locatie:	Parochiecentrum Heino
Begeleiding:	Franck Ploum
Kosten:	€5,00 p.p.

13. Emmanuëlwandeltocht

Hoonhorst is een dorp in de gemeente Dalfsen. Het dorp telt ca. 728 inwoners binnen de kern; in het landelijke gebied om de kern heen wonen ca. 870 mensen. Hoonhorst is ontstaan toen in de eeuwen na de reformatie het katholieke geloof onderdrukt werd. De kerk is gewijd aan de heilige Cyriacus.



De Emmanuelwandeling wordt door de locatieraad Hoonhorst georganiseerd in samenwerking met de MOV en het Sr. Lucille Memorial Fonds. Dit fonds steunt projecten in Olosentu, Kenia.

Er wordt gestart vanuit Hoonhorst en tijdens de ca. 5 kilometer lange wandeling maakt u kennis met de mooie omgeving en landgoederen rondom Hoonhorst. Onderweg is er een mogelijkheid om te rusten en een versnapering te nemen. Terug in het dorp kunt u nazitten in het Anjerpunt bij café-restaurant Kappers.

Datum:	Zondag 3 April
Tijd:	Inloop 13.30 uur / start: 14.00 uur
Locatie:	Hoonhorst
Begeleiding:	Pastoraatsgroep Hoonhorst
Kosten:	Vrijwillige bijdrage

14. De zondvloed en de Ark van Noach

“Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en vanbuiten met pek. Maak hem driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog.”

(Genesis 6, 14-15)

Het verhaal van de Zondvoed en de Ark van Noach spreken nogal tot de verbeelding. Zijn er historische bewijzen te vinden? Welke bronnen maken nog meer melding van een zondvloed? Is de Ark ooit gevonden?

De zondvloed, vrome legende of een historisch feit?

René Huyskes neemt u mee aan de hand van wetenschappelijke feiten, apocriefe boeken, archeologische vondsten en tal van andere bronnen, om hier een onderbouwd antwoord op te geven.



Datum:	Donderdag 21 april
Tijd:	20.00 uur
Locatie:	Parochiecentrum Ommen
Begeleiding:	René Huyskes
Kosten:	Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

15. Iconenmuseum



Nederland telt een aantal musea op het gebied van christelijke en religieuze kunst.

Het Iconenmuseum Kampen onderscheidt zich door haar collectie die voornamelijk bestaat uit iconen.

In het museum ontdekt u op een laagdrempelige manier wat een ikoon is en welke stijlen er zijn.

Ook wordt duidelijk wat iconen voor de mensen betekenden en welke rol ze nu nog vervullen: iconen vormen immers nog steeds een bron van kracht en inspiratie.

De collectie van de Alexander Stichting bestaat uit ruim 4000 iconen inclusief een aantal langdurige bruiklenen. Naast iconen bezit het museum ook een mooie collectie lakdozen.

We vertrekken met eigen vervoer naar Kampen om daar onder begeleiding van een deskundige gids het museum te bezoeken. Bij voldoende aanmeldingen zal er t.z.t. een datum gekozen worden.

Datum:	Zaterdag in mei
Tijd:	Nog nader te bepalen
Locatie:	Iconenmuseum Kampen
Begeleiding:	Gidion van Tongeren / gids
Kosten:	€9,50 p.p.

16. Loopmeditatie kloostertuin Zenderen

Op eigen gelegenheid gaan we naar het Karmelklooster in Zenderen. In het Patersbos is een stiltetuin met Bijbelse planten en een labyrint aangelegd.

Een labyrint is een slingerend pad, dat je meditatief loopt, op moeilijke momenten in je leven, maar ook als onderdeel van je dagelijkse levensweg. Het delen van het smalle pad stemt tot nadenken over hoe je in je leven met ontmoetingen en verbindingen omgaat.



Na ontvangst en een inleidend meditatief moment door zr. Frida Koopman lopen wij het labyrint. Daarna is er een uitwisseling van de ervaringen. Tot slot gaan we samen naar Theehuis "de Karmeliet" voor koffie of thee met iets lekkers (voor eigen rekening).



Datum:	Donderdag 26 mei
Tijd:	13.00 uur bij het klooster
Locatie:	Hertmerweg 46 7625 RH Zenderen
Begeleiding:	Pastor Marga klein Overmeen / zr. Frida Koopman
Kosten:	€10,00 p.p.

17. Boerderijviering

Uitgaande van de klankbordgroep KIP (kerk in platteland) wordt er twee maal per jaar ergens in onze Emmanuelparochie een zgn. boerderijviering georganiseerd.

Dit is een viering van Woord en Gebed, gehouden op een boerenbedrijf. Een bijzondere plek waar we ons leven vieren in verbondenheid met elkaar en met onze Schepper.
Een plek waar boeren en burgers elkaar ontmoeten.

Na de viering is er een rondleiding over het bedrijf en kan er met de betreffende boer en boerin gesproken worden over hun wijze van werken en over de zorgen en vragen die er leven.



-12 juni 2022

Dedemsvaart/Hardenberg.

Boerenbedrijf Mensink

Tottenhamstraat 21 Dedemsvaart.

Datum:	Zondag 12 juni
Tijd:	Zie parochiebladen
Locatie:	Tottenhamstraat 21 Dedemsvaart
Begeleiding:	Pastor Marga klein Overmeen / KIP
Kosten:	Geen

Voortzettingen

- FILOSOFIE

De avonden bieden een diverse kijk op alle facetten van de filosofische wereld. Begeleiding: pastor Joop Butti. (geen aanmeldingen mogelijk)

Dedemsvaart :	2e Dinsdag van de maand	20.00 uur
Ommen:	4e Woensdag van de maand	20.00 uur
Heino:	2e Woensdag van de maand	20.00 uur



- ISRAEL

Pastor Joop Butti vertelt boeiende verhalen over het Joodse volk en over dit bijzondere land. (geen nieuwe deelnemers mogelijk)

Dalfsen:	4e Donderdag van de maand	20.00 uur
----------	---------------------------	-----------



- ACTIVITEITEN VILSTEREN

De gemeenschap en het landgoed Vilsteren organiseren regelmatig allerlei uiteenlopende activiteiten. Eén van deze activiteiten is de lezingencyclus **Denkers in Vilsteren**. Er worden op meerdere avonden gastsprekers uitgenodigd om een lezing te geven over allerlei interessante onderwerpen. Verder organiseren ze wandeltochten en boerenmarkten.

Voor informatie: landgoedvilsteren.nl

Opgaveformulier

Ik geef (wij geven) ons op voor de volgende activiteiten:

nr	omschrijving	Persoon 1	Persoon 2
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegevens Persoon 1

Naam :
Adres :
Telefoon :
E-mail :

Gegevens Persoon 2

Naam :
Adres :
Telefoon :
E-mail :

Dit formulier kunt u inleveren bij het secretariaat van uw lokale geloofsgemeenschap. Wie zich liever digitaal aanmeldt kan een mailtje sturen naar: InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl

Aanmelden graag voor 1 oktober 2021!

Deze brochure is ook terug te vinden op: www.emmanuelparochie.nl

